



Karlsbron som leder in i Gamla stan är ett måste för varje Pragbesökare, även om här ibland är trångt så det förslår.

En prisvärd helg i gyllene Prag

Gångavstånd till det mesta, fantastisk prisnivå och nog Europas vackraste stad. Prag är det perfekta resmålet för oss seniorer. – Här går man tryggt även mitt på natten, fastslår fotografen Kjell Fredriksson, som gjort ett 30-tal resor till den tjeckiska huvudstaden.

När Pragborna stämmer träff sker det ofta vid rytтарstatyn på Václavplatsen.

Tjeckernas skyddshelgon den helige Václav sitter till häst och man möts ”podo casem”, det vill säga under hästens svans.

– Vi har en fantastisk kollektivtrafik här i Prag. Och från 70 år och uppåt reser man helt gratis, berättar **Liba Hulata**.

Hon och hennes man **Pepík** har rest in till city och rytтарstatyn med metron för att visa oss ett ”smultronställe”. Bägge är infödda pragbor och känner staden, för att använda ett tjeckiskt ordspråk, ”lika bra som sina egna skor”.

Václavplatsen är Prags hjärta och har ett sjudande folkliv. Här



Liba och Pepík Hulata tar oss med på en vandring genom Prag.

är det trevligt att botanisera bland alla små stånd med snabbmat och hantverk.

Gångavstånd till det mesta

Går man ned till dess andra ände och svänger vänster på gatan 28 Rijnna blir det genast lugnare. Så tar Národní-gatan över och man kommer fram till den pampiga Nationalteatern. Mitt emot ligger Prags stilfulla Café Slavia, där exempelvis spetsade kaffedrycker är otroligt billiga jämfört med Finland.

– För seniorer har Prag den stora fördelen att det är gångavstånd nästan till allt, fastslår Pepík.

Det gäller dock inte till den ståt-

liga Pragborgen. God Tid har köpt en 24-timmarsbiljett för dem fyllda 60 och för 60 tjeckiska kronor eller cirka 2,50 euro. Utanför Café Slavia går spårvagn 22 som korsar floden Moldau, åker igenom den romantiska stadsdel som kallas Lillsidan och som tar passagerarna upp till borgen.

I själva verket är det ett helt komplex av byggnader på närmare 70 000 kvadratmeter och här bör man sätta av uppemot en halvdag.

– Men jag har en överraskning, säger Liba och tar oss nu till klostret Strahov, en bit sydväst om Pragborgen.

Genom en port kommer vi ut på

”Promenáda Raoula Wallenberga”, döpt efter den svenske hjälten som räddade judar i Budapest. Vi promenerar förbi Sveriges ambassad och hänförs av utsikten över miljonstaden Prag.

Härifrån är det sedan raka vägen ner till Lillsidan och så över till den världsberömda Karlsbron som leder in i Gamla Stan. Bron är ett måste för varje Prag-besökare, även om här ibland är trångt så det förslår.

– Prag är Europas vackraste stad! fastslår Liba och Pepík Hulata när vi tar farväl.

Strosa runt Gamla stan

Gamla Stan är, precis som Pragborgen, värd några timmar spankulerande, gärna med en guidebok i handen. Mest berömda är torget och dess rådhus.

Gör gärna även ett besök på den gamla judiska kyrkogården.

Vi börjar bli hungriga och sådant är lätt att åtgärda i Prag, där krogarna står som spön i backen.

God Tid träffar rikssvenske fotografen **Kjell Fredriksson** på ett av hans stamställen, U dvou kocek (Hos de två små katterna) i Gamla Stan.

– För en portion gulasch och en

flaska gott tjeckiskt rödvin betalar jag totalt motsvarande ungefär drygt 20 euro. Och en halvliter öl går på en del ställen att få för runt två euro.

Fredriksson, som haft många utställningar och även gett ut en fotobok från Prag, är för första gången här inkom som turist.

– Jag tycker om att bara strosa runt i Gamla Stan och beundra arkitekturen.

Trygg stad

Och man känner sig alltid väldigt trygg här.

På väg hem till hotellet träffar God Tid ett par rikssvenska seniorer, som valt ett utmärkt sätt att se staden.

– Vi gillar att på måfå bara hoppa på en spårvagn, vilken som. Då ser man så mycket mer av Prag och från ändhållplatsen är det ju sedan bara att åka tillbaka dit man kom ifrån.

Ett utmärkt tips, tänker reportern som avslutar dagen med ett besök på klassiska ölkrogen och bryggeriet U Fleku. Dess alldeles speciella porteröl smeker strupen.

– Na zdraví (skål, eller egentligen ”för hälsan”)!

Text och foto: Sören Viktorsson