

Gör som Larry och Margareta

Turista på egen hand i Moskva!

Larry och Margareta Björn från Stockholm ville uppleva något helt nytt och beslöt sig för att upptäcka Moskva på egen hand.

- Vi fick en vecka full av sevärdheter och positiva intryck. Det har blivit så lätt att turista i ryska huvudstaden!

TEXT: SÖREN VIKTORSSON
reportage@egmont.se
FOTO: SÖREN VIKTORSSON,
SHUTTERSTOCK

Röda Torget i Moskva. En plats många av oss nog förknippar snarare med militärparader än med semester och sol.

- Det känns lite överkligt att nu själva stå här, säger Larry och Margareta Björn när vi träffas mitt på torget som denna dag badar i solsken.
- Och tänk att det bara är några stenkast härifrån solgas-set ner till vindfläktarna på Moskvafloden, konstaterar de.

Båda är pensionerade lärare och ganska resvana. Men när de berättade för släkt och vänner att de på egen hand skulle åka till Moskva, möttes de av en och annan undrande blick.

- Visst var vi en smula nervösa före avresan. Jag hade varit i dåvarande Leningrad under Sovjettiden. Det var grått och trist, dålig mat och man var tvungen att hålla sig tätt intill



En tur på Moskvafloden är ett bra sätt att lära känna staden, tycker Margareta och Larry.

sin resgrupp, minns Larry.

- Men bara efter några timmar i Moskva insåg vi hur mycket som förändrats. Intill vårt hotell låg restauranger på rad, nästan alla menyer fanns även på engelska och såväl mat som service var mycket bra.
- Att på internet hitta en billig flygresan från Stockholm till Moskva var ingen konst. Den kostade knappt 2000 kronor tur och retur (juni 2015).
- Hotellet hittade vi också på nätet. För säkerhets skull valde vi ett med fyra stjärnor och betalade strax under tusenlappen per natt. Standarden visade sig vara långt över vad vi förväntade oss.

tat, så man kan spara pengar genom att nöja sig med tre stjärnor, konstaterar Margareta.

Visum är en nödvändighet i Ryssland och det skaffade paret i god tid genom en visumbyrå, som skötte allt praktiskt. Lite pirrigt kändes det att stå där i den ryska passkontrollen, men allt gick utan problem.

- När vi kommit ut i ankomsthallen ville vi så snabbt och enkelt som möjligt till hotellet. Vi fick flera anbud, men väntade tills det kom en person från en etablerad taxifirma. En timme senare stod bagaget på rummet och vi var redo för vårt Moskva-äventyr! ■

EN TUR PÅ FLODEN

En perfekt start på besöket i Moskva är en tur utmed Moskvafloden. Enklast tar man tunnelbanan till station Kievskaja.

- Vi hade med oss en guidebok där stationerna fanns utsatta med latinska bokstäver. Det var därför lätt att hitta och tunnelbanan är fantastiskt praktisk, fastslår Margareta.
- För 800 rubel (omkring 130 kr) köpte vi redan första dagen ett åkkort som gäller för såväl tunnelbana som buss, trådbuss och spårvagn. Så slapp vi hela veckan allt kö-

ande till biljettluckor och biljettautomater. Flodbåtskajen ligger nära Kievskaja-stationen och det bätturerna av olika längd. Paret Björn valde den som tar en och en halv timme och med Novospasskij-bron som slutstation.

- Det är angenämt att i lugnt tempo få sina första intryck av storstaden Moskva. Och det var en upplevelse att efter någon timme plötsligt skymta siluetten av Kreml! berättar Larry Björn.

Parkanläggningen VDNH är pampig och väl värd ett besök.



Hemmets Journal nr 39/2015



ALLT MER PÅ ENGELSKA

Yngre ryssar talar ofta bra engelska och självfallet gäller det även anställda inom hotell, restaurang och övrig turistnäring. Det blir allt vanligare även med skyltar på engelska.

Att lära sig det s k kyrilliska alfabetet, som används i Ryssland, tar bara några timmar och gör att man får ut ännu mer av resan.

FRIDFULL OAS MITT I STAN

Gorkijparken är uppkallad efter författaren Maksim Gorkij och ligger nära t-banestationen Park Kultury.

- En fridfull oas full av vackra blommor och skön att sitta och ta igen sig i. Här finns också en jättefin fontän med vattenorgel, tipsar Margareta.



Gorkijparken erbjuder en stunds avkoppling från den larmande storstaden.

TURISTA TRYGGT!

Moskva är en trygg stad att turista i, även om man naturligtvis ska vara på sin vakt mot exempelvis ficktjuvar.

Trafiken däremot är vild jämfört med i Sverige och det är viktigt att som fotgängare hålla sig till övergångsställena samt de passager som leder under de stora avenyerna.

Polisen har rätt att be en besökare om legitimation. Ett gott tips är att ha med sig en kopia på passet och det papper man får vid inresan (originalen läses lämpligast in i hotellets kassaskåp eller på annan säker plats).

PAMPIGT UTSTÄLLNINGSCENTRUM

VDNH, intill tunnelbanestationen med samma namn, är ett jättelik parkanläggning som förutom hundratals paviljonger och byggnader bland annat även inrymmer ett nöjesfält.

- Oerhört pampigt och en trevlig stäm-

ning. Här finns allt från antika statyer till en rymdraket, förklarar Larry.

På den officiella hemsidan www.vdnh.ru/en kan man se vilka utställningar och arrangemang som är aktuella.

Hemmets Journal nr 39/2015

Forts från föreg sida

ENKEL RESA MED EXPRESSTÅG

Ett enkelt och bekvämt sätt att ta sig från flygplatsen Sjeremetjevo till centrum är expresståget Aeroexpress. Det går till och från järnvägsstationen Belorusskij, som ligger intill t-banestationen Belorusskaja.

Expresståg finns även från och till andra internationella flygplatser och här är en samlande internetadress på engelska: www.aeroexpress.ru/en

Det är lätt att ta sig fram med snabbtåg upptäckte Margareta och Larry.

UTFLYKT TILL MÄKTIG KLOSTERSTAD

Klosterstaden Sergiev Posad, tidigare kallad Zagorsk, ligger cirka 70 kilometer nordost om Moskva. Man tar sig dit med pendeltåg från Jaroslavskij-järnvägen, invid t-banestationen Komsomolskaja.

Klostret Trefaldighet-Sergius lavra, grundat av helgonet Sergej, är andligt centrum för Rysslands ortodoxa kyrka och innanför murarna finns sammanlagt ett tiotal kyrkor.

– En mäktig upplevelse och väl värd den halvannan timme tågresan tar, berättar Larry och utfärdar samtidigt en liten varning.

– Vi gjorde misstaget att resa dit en fredag vid lunchtid, då ryssarna själva lämnar Moskva för sina dotter.

Å andra sidan fick vi ha tåget nästan för oss själva på återresan några timmar senare.

Klosterstaden Sergiev Posad är ett förtrollande utflyktsmål.



170 000 VACKRA KONSTVERK

Tretyakov-galleriet i Moskva ligger vid t-banestationen Tretyakovskaja. Här finns över 170 000 verk av ryska konstnärer, från tidig religiös målning till modern konst.

– Vi hade tur som kom redan vid öppningen klockan 10, för snabbt fylldes det på med turistgrupper. Hela museet var en upplevelse, och det som främst gjorde intryck var den stora samlingen av ikoner, berättar Margareta.

LUGN OCH TREVLIIG GÅGATA

Arbat är Moskvas gågata och en oas i en stad med ibland kaotisk trafik.

– Vackra gamla hus, souvenirbutiker, gatamusiker och vi fick till och med följa en trolleriföreställning, sammanfattar Margareta gatans charm.

Hit kommer man med t-bana till station Arbatskaja eller Smolenskaja.

PRISVÄRDA RESTAURANGER

Restaurangutbudet har ökat enormt i Moskva de senaste åren och här finns alla världens kök representerade. Eftersom det hela tiden kommer nya restauranger och en del gamla försvinner, kan det vara värt att fråga i hotellreceptionen.

En prisvärd kedja med rysk mat är Café Mu-Mu. Där pekar man ut vad man vill ha och betalar i kassan. På den här metro-kartan på internet finns restaurangerna utsatta: www.cafemumu.ru/address

En annan prisvärd kedja, också med rysk mat, är Elki-Palki (uttalas "Jälki-Palki"). De har bordsservering och rätterna finns både på engelska och avbildade på menyn.

Metro-karta med restaurangerna på internet: www.elki-palki.ru/moskva/adresa/moskva/metro

